

HERV. GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN, ONTMOETINGSKERK - ZO. 28 APRIL 2024 – 10.00 UUR
VIERDE ZONDAG NA PASEN

Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee

Orgelspel – mededelingen – aanvangslied: Gezang 457 : 1, 2, 3 en 4 LvdK

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in w luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan **de glazen zee** hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al Uwe eng'len, onvolprezen Heer.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet – zingen: Psalm 89 : 7 en 8 (oude berijming)

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, Heer, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in 't
lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Moment met de kinderen + Kinderlied: Jo Jo Jona (youtube.com)

Wet en hoofdsom – zingen: Psalm 32 : 2 LvdK

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik Uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaapt het, Gij verzoent mijn schuld.

Laat daarom tot U komen Uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloed stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Openbaring 15 HSV

1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden. 5 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. 6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. 7 En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Zingen: Psalm 66 : 3 (oude berijming)

3. God baande door de woeste baren
en brede stromen ons een pad;
daar rees Zijn lof op stem en snaren,
nadat Hij ons beveiligd had.

Hij zal eeuw uit eeuw in regeren,
Zijn oog bewaakt het heidendom.
Hij zal d' afvalligen verneëren,
Hij keert hun trots' ontwerpen om.

Preek – tekst: Openbaring 15 : 3^a

En zij zongen het lied van Mozes ... en het lied van het Lam.

Meditatief muzikaal moment (organist) – graag over het lied *O, mocht ik eens staan aan de oevers der zee* (hier eindigt de preek mee) - zie (voor organist): https://www.youtube.com/watch?v=c_ew58NTLJQ

Zingen: Gezang 109 : 1, 3 en 4 LvdK

1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

4. Ja, zij hebben overwonnen
met Uw kruis als hun banier,
volgend U in Uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.

3. Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed des Lams gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.

Met Uw lijden medelijdend,
medestervend in Uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

Dankgebed en voorbeden – collecten – slotzang: Psalm 149 : 5 LvdK

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's Heeren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heeren naam.

Zegen – wordt beaamd met Gezang 456 : 3

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw naam ter eer!

Zingen: Gezang 411 : 1 en 6 LvdK

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.