

De kerk is belangrijk - betaal je mee?

Kerk zijn kost geld. Geld dat we als gemeente samen moeten opbrengen. Als kerk hebben we in 2024 ruim € 700.000 nodig. Circa 70 % daarvan moet uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans komen, dus we hopen van harte dat ook jij een bijdrage wilt leveren om het goede werk in de gemeente voor te kunnen zetten!

Waar gaat dat geld naartoe?

Hiernaast ziet je in grote lijnen waar het bedrag voor nodig is. Salarissen en gebouwen ... dat lijken misschien saaie posten, maar bedenk eens hoeveel belangrijk werk daarachter schuilgaat! Een predikant die preekt, bezoekt, luistert, troost en nog veel meer. Een kerk waar we terecht kunnen om God en elkaar te ontmoeten, om te dopen, te begraven, anderen te helpen ... Er gebeurt ontzettend veel goed en mooi werk in onze gemeente!

Hoeveel moet ik geven?

Als kerk vragen we geen vaste contributie van onze leden. Hoeveel je geeft, maak je helemaal zelf uit. Geef wat je kunt en wilt missen. Dat kan trouwens ook in termijnen. Doe je mee?

Alvast bedankt voor je bijdrage!
College van Kerkrentmeesters



Meer geven met minder geld?

U geeft misschien wel elk jaar een (vast) bedrag aan de kerk. Ongetwijfeld weet u dat u een gift aan onze kerk kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen geldt hier wel een drempel van wat u in aftrek kunt nemen. Een **meerjarengift** kan **altijd** voor het **volledige** bedrag afgetrokken worden van uw inkomen! Dan geldt er geen drempel. Afhankelijk van uw inkomen kan circa 37% tot max. 50% in aftrek genomen worden. Dubbel voordeel dus: Stel: je geeft normaal € 200. Nu kun je € 300 geven en kost je dit netto € 175 in plaats van € 200. M.a.w: **"Meer geven met minder geld!"**

Meer weten?

Jacco Kuijt,
Penningmeester. cvk@hervormdkatwijkrijn.nl
Kerkelijk bureau: tel. 071-4021977

Geef vandaag voor de kerk van morgen



Actie 
Kerkbalans

Samen op weg naar de kerk van morgen!



Twee kapiteins op één schip, als dat maar goed gaat! Voordat iemand anders die grap maakte deden we dat zelf al bij de kerkenveiling waar dit zeiltochtje als kavel aangeboden werd. De kerkenveiling is één van de manieren waarop we als gemeente geld inzamelen om het schip der kerk drijvende te houden. Denk aan die geschiedenis van de storm op het meer. Zolang Jezus aan boord is kan het woedende water haar niet de diepte insleuren. Sterker nog: de elementen moeten zwijgen als Hij hen bestraffend toespreekt. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zijn we dankbaar dat onze gemeente op koers ligt. Er waren een heel aantal mooie samenkomsten in de vorm van diensten, kringen en jeugdgroepen. Er is gezamenlijk toerustingswerk opgestart onder het jaarthema 'Toewijding'. In wat we horen en wat we delen merken we dat Christus aan boord is en als kapitein onze gemeente leidt. Maar er waren ook de nodige stormen: het is niet altijd eenvoudig om aan vrijwilligers te komen, en de hoge energieprijzen raakten

ook de kerk. Ook moet er soms onderhoud gepleegd worden aan het schip der kerk. De grote zaal van het Dorpshuis is aangepakt en datzelfde geldt voor het ventilatiesysteem van de Ontmoetingskerk.

U merkt: geloven is geestelijk én materieel. Om het schip drijvende te houden zijn we afhankelijk van de leiding en de kracht van Gods Zoon. Maar dat gaat niet buiten het materiële om. We hebben uw geld en uw tijd nodig, voor het noodzakelijke onderhoud, maar ook om de vaart erin te houden. We willen groeien en gemeentezijn, dat kost wat. Mogen we daarom ook dit jaar weer een beroep doen op uw gaven en uw tijd? Dat laatste kan het hele jaar door, voor het eerste is er actie Kerkbalans!

Ds. E.J. de Groot en ds. M. Roelofse

Uitspraken van gemeenteleden:

Ik geef omdat ...

"...geven past bij Gods hart dus bij zijn kerk waar ik een deel van mag zijn. Denk niet te snel dat je niet kunt geven. Het gaat er niet om hoeveel je geeft maar hoe je geeft.

".....ik het belangrijk vind om een plek te hebben waar ik me thuis voel en van God's liefde mag horen en ervaren, samen kerk zijn! "

"...de kerk de basis is voor onze geloofs-opvoeding en om er elke week met onze kinderen te horen over de machtige liefde van de Here

"...ik een stukje terug wil geven van alle zegeningen die ik van God mag ontvangen!"

"...ik wil graag bij een (K)kerk horen, die op de "adem van de Heilige Geest" wil leven en dat ook in de praktijk uitstraalt!"